

VLASBLOEMKE



SCOUTS DE VLASBLOEM

NIEUWENRODE

SEPT-OKT-NOV 2021



INHOUDSTAFEL

Intro: Woordje van onze groepsleiding.....	3
Maandschors Kapoenen	5
Maandschors Kawellen.....	7
Maandschors Jonggivers.....	9
Maandschors givers.....	11
Maandschors Jins	12
FAQ: Veelgestelde vragen.....	13
Hoe schrijf je je kind in?.....	14
Het officiële uniform	15
Ondertussen op de werf.....	18
Hoe bijdragen aan onze verbouwingen?.....	19
Jinbar	20
VEDETTWEEKEND 2021.....	21
Leer de nieuwe leiding kennen	22
Contactgegevens leiding	29
De speelhoek	33

INTRO: WOORDJE VAN ONZE GROEPSLEIDING

Beste ouders, leden en nieuwkomers

Hopelijk hebben jullie genoten van alle leuke verhalen die uw kinderen hebben meegebracht van **kamp**. Wij, de leiding, hebben in elk geval heel veel plezier gehad met de leden! Na zo'n knallend kamp komt natuurlijk weer een **kersvers jaar**. Hierin zal de leiding weer de volle 110 procent geven om de leden te entertainen en van ieder een echte scout te maken. Hiervoor hebben wij dit jaar versterking gekregen! Met veel vreugde mogen wij jullie Henno, Luna, Milena, Bram, Tom, Leonie, Maarten en Dries! Met deze 8 gemotiveerde **nieuwe leiding** zullen wij de kinderen nog meer plezier kunnen bezorgen! Over de nieuwe leiding kan je meer lezen op pagina 21. Helaas hoort er zoals ieder jaar bij elke verwelkoming ook een **afscheid**. Dit jaar is er 1 leider uit de scouts gegaan, met name Pieterjan (oftewel PJ). We wensen hem veel succes met zijn bedrijf 'Tuinen L'Ecluse'!

Ook bij de **groepsleiding** komt er soms verandering! Dit jaar bestaat ons groepsleidingsteam weer uit drie personen: **Vic, Arno en Rik**! Rik zal dus het team van de groepsleiding versterken en de fakkel van onze voormalige groepsleider **Jochen** overnemen. Die laatste heeft er, na maar liefst 4 jaar groepsleiding te zijn, voor gekozen om zijn groepsleidingsfunctie neer te leggen om zich 100% te kunnen geven voor zijn job als leraar! Wel blijft deze alleswetende scout nog steeds in de leiding om zijn wijsheid door te geven aan de nieuwe generatie leiding die er zonet is bijgekomen. Jochen, bedankt voor je jarenlange inzet als groepsleider van onze scouts! Jochens opvolger, Rik, is een zeer enthousiaste leider waar je steeds op kan rekenen en we zijn blij om hem onze nieuwe groepsleider te noemen! Rik, veel succes! Je zal dat uitstekend doen.

Ook zouden we graag iedereen bedanken die reeds in onze **nieuwe lokalen** is komen werken. Door al die enthousiaste ouders zijn we geraakt waar we nu zijn! Maar we zijn er nog lang niet!! Binnen moet er nog heel wat gebeuren: gyroplaten zetten, plamuren, vloeren, verven, opruimen, kuisen, ... Aangezien wij niet beschikken over het budget om professionele arbeiders in onze lokalen te laten werken, rekenen we uitsluitend op vrijwilligers... **Daarom zouden we graag ALLE ouders oproepen om ons te komen helpen in de werf. Het is broodnodig da er veel helpers komen zodat uw kinderen er snel geniet van zullen hebben.** Eind 2021 (december) moeten we dan ook definitief uit 't Graantje, waar het grote deel van ons materiaal staat. Tegen dan MOETEN de lokalen dus af zijn. Beste ouders, leden, oudleiding: we rekenen op u! Zet u zo snel mogelijk op aanwezig op de **doodle** die u in volgende link kan vinden: bit.ly/scoutsnieuwenrodebouwtenikkomhelpen We hebben iedereen nodig! Dank bij voorbaat. Blijf trouwens op de hoogte via onze facebookgroep 'Scouts Nieuwenrode bouwt'! Stuur een verzoek en wordt lid van deze groep!

Dit jaar wordt ook een **iets normaler jaar**, of dat hopen we toch. Doordat meer en meer mensen zich vaccineren kunnen wij weer ongeveer doen wat we graag doen: leiding geven op een ietwat normale manier. Dit wil ook zeggen dat we ons jaarlijks **Vedettweekend** weer kunnen laten doorgaan! Deze zal doorgaan op **29 en 30 oktober**. Normaliter zal dit starten met een jeugdfeest op vrijdag en een spaghettizwier op zaterdag met daarna een retrofeest met een optreden van een band en dj's die de avond knallend afsluiten. Dit weekend is de grootste bron van inkomen om onze gebouwen te financieren, dus komen is de boodschap!



Dit jaar is er ook een **nieuw jaarthema** 'Dromen in zicht'! Nu corona weer op de achtergrond komt en het leven weer open gaat, kunnen we weer dromen... Dromen zijn dus in zicht! Hierbij hoort ook een nieuw jaarteken. Dat wordt u gratis aangeboden vanuit de scouts. De leden krijgen deze op de eerste vergaderingen mee.

Er staan **tal van activiteiten** gepland dit jaar! Je kan deze "maandschorsen" allemaal terugvinden in dit vlasbloempje, dat om de 3 maanden verschijnt!

Heb je nog vragen? Gelieve ons daarvoor te contacteren of aan te spreken. Eventuele vragen en opmerkingen kunnen jullie dus aan ons richten via groepsleiding@scoutsnieuwenrode.be of op de volgende nummers: Arno: 0470/83.23.55; Rik: 0474/21.99.25; Vic: 0478/82.42.70.

Praktische informatie en updates kan je terugvinden op onze website en onze pagina's op sociale media: kijk naar het kader hieronder!

Wij kijken alvast uit naar het nieuwe jaar!

Tot zondag!



Met enthousiaste groetjes, Vic, Arno en Rik

Groepsleiding Scouts De Vlasbloem - Nieuwenrode

Meer info:

Website: www.scoutsnieuwenrode.be (wordt vernieuwd -> gebruik in afwachting de volgende link: <https://scoutsnieuwenrode.scoutsgroep.be/>)

Facebook: <https://www.facebook.com/ScoutsNieuwenrode> (algemene pagina scouts Nieuwenrode)

<https://www.facebook.com/groups/731468110552398> ('Scouts Nieuwenrode Bouwt'-groep: onze verbouwingen)

Instagram:

<https://www.instagram.com/scouts.nieuwenrode/>

Scoutsvergaderingen:

Waar? Paddegatstraat 53a, 1880 Nieuwenrode (achter de parochiezaal 'De Mispelaer')

Wanneer? Zondagnamiddag 14.00u-17.00u (kapoenen en kawellen) en 14.00u-18.00u (jonggivers, givers, jins)

KAPOENEN

Hey lieve kapoentjes!

Wij kijken er alvast naar uit om veel te spelen met jullie. We gaan van jullie echte scouts maken door jullie onder te dompelen in het echte scoutsleven! Hopelijk zijn bekomen van het zalige kamp, want we gaan er weer stevig invliegen! Hieronder vinden jullie de maandschors van het eerste deel van het jaar. Kunnen jullie de juiste dagen en foto's samen zetten?

Veel succes!

Zondag 5 september: Leidingsverdeling

Kom op
tegen Kanker

Zondag 12 september: Groepsspel



Zondag 19 september: Plantjesverkoop



Zondag 26 september: Leidingsweekend

(geen scouts)



Zondag 3 oktober: Overgang



Zondag 10 oktober: Alles op wiel'tjes!
Jullie mogen wiel'tjes meenemen!!
Bv skateboard, step, rolschaatsen, ...



Zondag 17 oktober: Disney stratego



Zondag 24 oktober: Olympische spelen



Zondag 31 oktober: Vedettweekend
(geen scouts)



Zondag 7 november: Pijltje trek



Groetjes van jullie leiding: Leonie, Henno, Jules, Luna en Arno!

KAWELLEN

Beste kawellen en ouders, jullie leiding heeft al veel zin in het komende jaar en hopelijk jullie ook. Hierbij heb je de toekomstige planning van jullie leuke scoutsjaar! Verbind de foto's met het spel onderaan de volgende pagina :)). Tot op de eerstvolgende scoutszondag!!

5 september	12 september
	
19 september	26 september
	
3 oktober	10 oktober
	
17 oktober	24 oktober
	

31 oktober	7 november
	

Welke foto past bij welke scoutsactiviteit?

- pijl trektocht op wielmpjes, neem allemaal iets mee op wielmpjes (step, skateboard, rolschaatsen,..)
- real life gezelschapsspellen, kom tot leven in jullie favoriete gezelschapsspel!
- samenspel met ouders!
- doop, jullie worden nu echte kawellen :)
- geen scouts → wenende kawellen en leiding :((
- wie zijn jullie nieuwe leiders voor het komende jaar? + kennismakingsspelletjes
- bake off, samen een 5 sterren menu koken!
- plantjesverkoop voor kom op tegen kanker!
- geen scouts → vedettweekend
- olympische spelen, wie van de kawellen is olympisch atleet?

Jullie nieuwe leid(st)ers:



JONGGIVERS

Beste jogi's

Wij zijn jullie nieuwe leiding voor het komende jaar! We kijken er met veel enthousiasme naar uit!
Hieronder vinden jullie alvast de activiteiten van de eerste maanden:



Zondag 5 september

**LEIDINGZOEKTOCHT
& KENNISMAKEN**



Zondag 12 september

SAMENSPEL



Zondag 19 september

**GOED DOEL: PLANTJES
VERKOPEN VOOR KOM
OP TEGEN KANKER**



Zondag 26 september

**GEEN SCOUTS:
LEIDINGSWEEKEND**



Zondag 3 oktober

OVERGANG



Zondag 10 oktober

MAFFIASPEL



Zondag 17 oktober

VIETCONG



Zondag 24 oktober

**TRICK OR TREAT:
HALLOWEENSPEL**

**(VERKLEED JE ZO ENG
MOGELIJK!!)**



Zondag 31 oktober

**GEEN SCOUTS:
VEDETTWEEKEND**



Zondag 7 november

**HET GROTE
SABOTEURSPEL**

Groetjes van jullie nieuwe leiding,

Dries, Tim, Jochen, Stan, Maarten & Milena



GIVERS

05/09:
Startveragdering
Wie is je
leiding?

12/09:
Verrassing!

19/09: Plantjes
verkopen!

26/09: GEEN
scouts! We zijn op
leidings-weekend!

10/10: Stadspel!

03/10: Overgang!
Eindelijk een echte
giver.

17/10: Bosspel,
kom met de
fiets

24/10: Breng je
telefoon en fiets
mee!

31/10: Geen scouts!
Kom maar naar
Vedett
Weekend

Groetjes
Jullie leiding!

07/11: Dropping

Axel, Bent, Noa, Vic



JINSEU

5/09: 시작일

12/09: 외국 캠프

19/09: 식물을 팔다

26/09: 당신의 리더십은 주말에 있습니다

3/10: 당신은 세례를 받았습니다

10/10: 기법

17/10: 마을의 게임

24/10: 파티에 입장하다

31/10: 파티에서 근무

7/11: 되튐

Yu Li Tibertji

Kim Ung Nielshi

Mu Ju Achil

Rik Jing Ton



FAQ: VEELGESTELDE VRAGEN

1. Waar koop ik een uniform?

Wat het uniform inhoudt voor elke tak, vind je terug op onze website¹ of op de volgende bladzijde. Sommige zaken zijn verkrijgbaar in de Hopper winkel (Antwerpen, Brussel, Leuven), andere bij ons. De leiding van scouts Nieuwenrode bezit zelf bijvoorbeeld nog tweedehands uniformen (hemden en broeken). Je kan elke zondag tweedehandskledij van ons kopen aan 15 euro. Wij waarschuwen wel: we hebben niet alles!

2. Lidkaart van Scouts en Gidsen Vlaanderen: wat, wanneer en waarom?

Een lidkaart bewijst dat je bent aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. De leiding geeft de lidkaart aan het lid wanneer de administratie van de inschrijvingen zijn afgerond. Het kan even duren vooraleer een lid zijn of haar kaart krijgt. (De leiding zal ze uitdelen als zij die krijgen van Scouts en Gidsen Vlaanderen) Op de kaart staat het lidnummer, die je nodig hebt om bijvoorbeeld te registreren op bepaalde websites van de scouts. De lidkaart zelf is bovendien ook een klantenkaart bij Hopper winkels of de Banier, waar scoutskleren en handige spullen verkrijgbaar zijn.

3. In welke groep zit mijn kind?

- Kapoenen: 6-8 jaar (1^e-3^e leerjaar)
- Kawellen: 8-11 jaar (4^e-5^e leerjaar)
- Jonggivers: 11-14 jaar (6^e leerjaar, 1^e-2^e middelbaar)
- Givers: 14-16 jaar (3^e-4^e middelbaar)
- Jins: 16-18 jaar (5^e-6^e middelbaar)

4. Wanneer kan ik bij de scouts komen?

Als je zes jaar bent of wordt in het jaar van het eerste scoutsjaar, mag je lid worden van de scouts. Dit jaar ontvangen wij dus kinderen vanaf het geboortjaar 2014. Kinderen mogen uiteraard ook later in de scouts komen: iedereen is welkom. Als je 18 jaar bent of wordt, word je verwacht om leiding te worden.

5. Hoe schrijf ik mijn kind in?

Onze werkwijze van de inschrijvingen staat beschreven op de website. Ga hiervoor naar de pagina "INSCHRIJVEN" op onze site.

6. Hoe zit het met onze lokalen?

De bouw van onze lokalen in de Paddegatstraat is gestart sinds augustus 2018 en is voorlopig nog steeds niet afgerond. Qua binnenwerken moet er nog gevloerd worden, geplamuurd etc. Wij rekenen op vrijwillige hulp van ouders, leden en oudleiding. Meld je aanwezigheid op: bit.ly/scoutsnieuwenrodebouwtenikkomhelpen

7. Wanneer vindt het scoutskamp plaats?

Het kamp wordt ieder jaar gepland in de laatste twee weken van de maand juli. Dit scoutsjaar vindt het kamp dus plaats vanaf woensdag 20 juli 2022 voor de jonggivers en givers en vanaf zondag 24 juli 2022 voor kapoenen en kawellen. De jins gaan dit jaar op buitenlands kamp en zullen vertrekken op een ander tijdstip. Dit wordt later nog meegedeeld. Zet dit alvast in jullie agenda! Ons kamp stopt voor iedereen op zondag 31 juli 2022.

NOG VRAGEN? CONTACTEER GERUST DE (GROEPS)LEIDING: zie gegevens achteraan het boekje!

¹ Ga op onze website naar "OVER ONS" en klik op die pagina op "Ons uniform", laatst aangepast in augustus 2021.

HOE SCHRIJF JE JE KIND IN?

VOOR KAPOENEN EN KAWELLEN:

Voor de inschrijving van kapoenen en kawellen komt de leiding **thuis** langs. Zo kunnen ouders vertrouwd raken met de leiding en onze scoutswerking door kennis te maken en vragen te stellen. Dit gebeurt voor het grootste deel in september. De nieuwe leden die erbij komen in latere maanden, kunnen uiteraard nog later ingeschreven worden.

--> **Indien uw kind VORIG JAAR al lid was en u uw kind wenst te herinschrijven:** Van oud-leden hebben we reeds de nodige adresgegevens om thuis langs te komen. U mag in de maanden september en oktober een bezoek verwachten van de leiding. Wanneer ze bij u thuis komen, updaten zij de contactgegevens, vullen ze een medische fiche in en wordt het inschrijvingsgeld betaald. Indien uw adres- of contactgegevens zouden veranderd zijn, gelieve dan zo spoedig mogelijk de leiding van de tak van uw kind te verwittigen. Contactgegevens vind je [hier](#).

--> **Indien u volledig NIEUW bent en u uw kind voor de eerste keer wenst in te schrijven:** Van de nieuwe leden hebben we uiteraard nog geen contactgegevens. Om alles vlot en overzichtelijk te laten verlopen, verzoeken wij aan nieuwe ouders om een **Google-formulier** (link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9tfmYgQLSFKm40cf9UcqrT_YwMQugzl_yGKcujTsbFpi7A/view_form) in te vullen met basisgegevens. Zo krijgt de leiding de nodige gegevens om de inschrijving van uw kind te vergemakkelijken. Wanneer zij je ingevulde gegevens ontvangen, komen zij langs bij u thuis om uw kind in te schrijven.

VOOR JONGGIVERS, GIVERS EN JINS:

Aangezien ouders van jonggivers, givers en jins de scoutswerking na zoveel jaren al goed kennen, gaan we bij die takken niet thuis langs. Wanneer ouders daar echter nood aan hebben (bv. in het geval van nieuwe leden), komen we wel op huisbezoek om het kind in te schrijven. Over het algemeen organiseren wij echter **inschrijvingsmomenten op de scoutslokalen** om kinderen in te schrijven. Dit gebeurt telkens op de volgende dagen na elke scoutsactiviteit. Gelieve uw kind dus in te schrijven op de inschrijvingsmomenten die vallen op de volgende dagen:

- Zondag 5 september 18u-18u30
- Zondag 12 september 18u-18u30
- Zondag 19 september 18u-18u30

--> **Indien uw kind VORIG JAAR al lid was en u uw kind wenst te herinschrijven:** Ga naar een van de inschrijvingsmomenten op onze scoutslokalen (zie hierboven). Indien uw kind er pas later bijkomt (bv. pas in november, na de inschrijvingsmomenten dus), gelieve dan de leiding van de tak van uw kind aan te spreken dat u uw kind wenst in te schrijven.

--> **Indien u volledig NIEUW bent en u uw kind voor de eerste keer wenst in te schrijven:** Nieuwe leden mogen gerust ook naar de inschrijvingsmomenten op de lokalen gaan (zie hierboven). Maar indien u dit wenst, kan de leiding ook thuis langskomen om uw kind in te schrijven. Inschrijvingsmomenten op de lokalen gaan dan ook zeer snel en er is bijna geen tijd om veel vragen te stellen, indien u die heeft. Indien u dus wilt dat de leiding thuis langskomt, gelieve dan volgend **Google-formulier** (link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9tfmYgQLSFKm40cf9UcqrT_YwMQugzl_yGKcujTsbFpi7A/view_form) in te vullen met contactgegevens. Zo krijgt de leiding die gegevens om bij u thuis langs te gaan om het kind in te schrijven, indien u dit wenst.

Nog vragen i.v.m. ons systeem van inschrijvingen? Gelieve dan de groepsleiding te contacteren.

HET OFFICIËLE UNIFORM

1) UNIFORM: Wat is verplicht qua kledij?

Voor kawellen, jonggivers, givers, jins en leiding:

- beige hemd + jaarkenteken/groepslintje/takkenteken
- groene korte broek of rok
- das en dasring
- groene trui (niet verplicht)
- riem (niet verplicht)

Voor kapoenen:

- Das en dasring
- Groene T-shirt of groene/bruine scoutspull + jaarkenteken en groepslintje
- beige hemd + andere kentekens (niet verplicht)
- groene korte broek of rok (niet verplicht)

Verduidelijking: Als kapoen mag je kiezen: ofwel een uniform zoals de rest, ofwel een groene T-shirt/scoutspull! Das, dasring, jaarkenteken en groepslintje zijn wel verplicht!

2) UNIFORM: Wat is verplicht qua kentekens?

De verplichte kentekens: (deze tekens vind je bij ONS)

- Jaarkenteken: Elk jaar hebben we een nieuw jaarkenteken, dit kenteken krijg je van je leiding bij het begin van het nieuwe jaar.
- Beloftekenteken: Als tweedejaar-kawel leg je op kamp jouw scoutsbelofte af. Vanaf dan is een beloftekenteken uiteraard een must op je uniform. Na je belofte krijg je van je leiding een beloftekenteken.
- Takkentekens: Takkentekens duiden aan tot welke tak je behoort. Ze dienen aangepast te worden indien je van tak verandert. Takkentekens kan je bij de leiding kopen voor € 0.60.
- Groepslintje: We hebben ook een zwart groepslintje met ons groepsnummer binnen scouting en met onze groepsnaam op. Zeer belangrijk voor als er hemden verloren gaan of als we verdwaald zouden zijn. Daarom is dit ook zeker verplicht.

De niet-verplichte kentekens: (deze tekens vind je enkel in de Hopperwinkel!)

- Het internationale scoutskenteken.
- Lintje België en Europa: We komen en Europa en meer bepaald uit België, daar zijn we fier op en dat mag gezien worden. Zo weten ze in het buitenland waar die rare Jins vandaan komen.
- Vlaamse leeuw: Scouts en Gidsen Vlaanderen, we komen dus ook uit Vlaanderen en dat mogen de mensen ook weten.
- Provincie schildje Vlaams-Brabant: Nog precieser behoren we tot de provincie Vlaams Brabant.
- Patrouillelint: Op kamp wordt je tak onderverdeeld in patrouilles. In de aanloop van het kamp ontvangen zij dan hun patrouillelinten.

Mogen er nog andere kentekens op ons Uniform ? NEE !!! → Met onze groep zijn we **tegen het kerstboomuniform** met zoveel mogelijk badgkes, jaarkentekens van vorige jaren, alcoholstift, ... We houden het graag sober. Gelieve bijvoorbeeld je rug dus niet vol te plakken met jaarkentekens/takkentekens etc.

3) PLAATSING VAN DE KENTEKENS OP HET HEMD



4) WAAR koop je dit allemaal?

Bij ons:

- **Uniform:** Bij ons kan je enkel tweedehandsuniformen (!) kopen (zowel hemd, broek/rok als trui), maar let op: we hebben niet alle maten! De prijs voor een tweedehands-hemd/broek/trui bedraagt 15 euro.

- **Das en dasring:** dit kan je enkel bij ons verkrijgen. Een das bedraagt 7.50 euro en een dasring 1.50 euro.

- **Jaarkenteken, takkenteken en groepslintje:** dit kan je enkel bij ons verkrijgen. Een jaarkenteken is gratis. Een takkenteken en groepslintje kosten elk 0.70 euro.

- **Belofteteken:** dit kan je enkel bij ons verkrijgen: tweedeaars-kawellen krijgen dit nadat ze hun belofte hebben afgelegd na het scoutskamp. Dit is gratis.

!! Indien u een van de bovenstaande zaken wilt kopen, gelieve dan een leid(st)er aan te spreken na het einde van elke scoutsactiviteit op zondag (dus om 17u voor kapoenen/kawellen of 18u voor oude takken)

BIJ HOPPER:

- **Uniform:** hemd, broek/rok

- **Niet-verplichte kentekens** (zie boven)

➔ *De scoutsdas in onze kleuren is ENKEL bij ons verkrijgbaar, alsook een dasring, jaarkenteken, takkenteken en groepslintje. Bovendien kunnen jullie ook tweedehandskleden bij ons kopen aan democratische prijzen, maar we hebben slechts een beperkte voorraad. Overige zaken kunnen jullie kopen in de Hopperwinkels in de grootsteden (<https://www.hopper.be/> → <https://www.hopper.be/nl/kleding/uniform>)*

ONDERTUSSEN OP DE WERF...

Hoewel we onze zondagse activiteiten alweer terug plannen op onze nieuwe lokalen (achter feestzaal "De Mispelaar"), zijn we er momenteel nog steeds volop aan het werken! Concreet zijn we nu sinds begin 2021 bezig met de binnenaafwerking (gyprocplaten zetten, plamuren, vloeren, verven, elektriciteit plaatsen, ...). Dit doen wijzelf (leiding, ouders en leden) vrijwillig elk weekend. Wij beschikken dan ook niet over de financiële middelen om hiervoor werkmannen in te schakelen. Het mooie is dat we alles zelf doen, maar het nadeel is dat er veel werk op onze schouders valt. Daarom vragen wij jullie, beste vrijwilligers, om ons te helpen.

BESTE OUDER/LID, WIJ HEBBEN UW HULP NODIG!

U kan uw aanwezigheid melden via volgende **DOODLE**: bit.ly/scoutsnieuwenrodebouwtenikkomhelpen Zo zijn wij (en onze professionele werfleider) op de hoogte van uw komst! Alvast bedankt voor uw hulp!! **SAMEN** maken we deze prachtige lokalen!

Alle vragen en opmerkingen: Mail naar vzw@scoutsnieuwenrode.be



HOE BIJDAGEN AAN ONZE VERBOUWINGEN?

Om onze bouw te financieren organiseert de financiële raad binnen onze VZW verschillende initiatieven. Hou jullie mail, onze website en onze facebookpagina in de gaten voor volgende activiteiten! Jullie zullen ons de komende maanden alvast zien op de braderie, de dorpsfeesten van Nieuwenrode... Kom zeker een kijkje nemen en STEUN ONS!

1. Doe een (fiscaal-aftekbare) gift!

GIFT

GIFT

GIFT

U wenst onze nieuwe lokalen financieel te steunen en een gift over te maken?

Dat kan !!

Schrijf uw 'steun' over naar **BE55 4096 5041 4144**
op naam van **Scouts en Gidsen Vlaanderen**
met als mededeling: **'BVG 5-390 Scouts Nieuwenrode Bouwt'**.



Indien u dit niet vermeldt, wordt uw gift niet in aanmerking genomen en wordt het bedrag teruggestort.



Voor giften van minimaal 40€ per jaar is er voor individuele personen een belastingvermindering van 45% van het gestorte bedrag.
Het fiscaal attest zal door Scouts en Gidsen Vlaanderen opgestuurd worden op naam en adres van de rekening vanwaar de overschrijving gebeurt.

Alvast bedankt !

2. VERGEET OOK TROOPER NIET! Via Trooper kan je je online bestellingen doen en zo kosteloos (oftewel gratis !!) geld bijdragen aan onze scouts. Meer informatie op <https://trooper.be/>.



3. KOM HELPEN OP ONZE WERF! We zijn momenteel nog bezig met de binnenafwerking. Wij rekenen hiervoor op vrijwilligers. Meld je aanwezigheid via: bit.ly/scoutsnieuwenrodebouwtenikkomhelpen

ONZE VZW WERFT AAN! Onze organisatie bestaat uit een aantal enthousiaste ouders en oud-scouts die ons met raad en daad bijstaan! Sta je te springen om met ons samen te werken en wil je je dus aansluiten bij ons toffe team? Neem dan contact op via vzw@scoutsnieuwenrode.be ! IEDEREEN is welkom!



**Kerkstraat 19,
Nieuwenrode**

Jinbar

Steun ons buitenlands kamp

Dit jaar gaan de jins van scouts De Vlasbloem op buitenlands kamp. Daarom organiseren we onze 1^{ste} JINBAR. Hier zullen jullie je kids kunnen inschrijven, genieten van een lekker drankje of smullen van een overheerlijke croque. Ook is dit het ideale moment om de nieuwe leiding te leren kennen en eventuele vragen te stellen. Hopelijk tot dan!

**12 SEPTEMBER
17 TOT 22 UUR**



Scouts Nieuwenrode organiseert...

VEDETTWEEKEND 2021

Vrijdag 29/10/2021 – zaterdag 30/10/2021

WAAR? Info volgt nog op onze website, Facebook en Instagram!



Wij kijken uit naar jullie komst naar het beste evenement van het jaar!

LEER DE NIEUWE LEIDING KENNEN

Dit scoutsjaar zijn er maar liefst 8 nieuwe leid(st)ers bij gekomen! Reden te meer om ze eens te leren kennen...:

Milena Geubels

Beter bekend als: Milenu

Geboortedatum: 7 juni 2003 (goed onthouden!)

Je volledige totem: zwarte amethyststeen assertieve, nonchalante stekelstaartekhoorn (een hele boterham)

Heb je familie in de scouts?: nope altijd solo MAAR heel de scouts is gewoon mijn familie (schattig heee)

Noem 1 ding dat je dag altijd goed maakt en vertel

waarom: Scouts, da's top!

Vertel je ergste nachtmerrie: Ik heb niet echt nachtNACHTmerries, maar wel heel bizarre dromen waarvan ik niet eens weet vanwaar het zou komen. Dus: Ik ging op vakantie naar Thailand, iemand op straat tegen mij zei: "ja ik raad u deze luchthaven aan want vliegtuigen zijn sneller en het is goedkoper." Het rare was: die

luchthaven was midden in het stad gelegen. Vond het nogal louche maar goed, ik ging naar de balie en vroeg ticket naar thailand en dat ging vlot: €180 weg, wat heel goedkoop is. Ik mocht na een halfuurtje terugkomen om mijn vlucht dan te halen. Ik kwam na een half uurtje terug en ik vroeg waar mijn vlucht was en dat leek keihard op een cinema dus we moesten dan daar zitten maar er waren nog andere mensen. We konden op het scherm live zien waar we waren! We gingen onder water (ik heb schrik van water, waar je niet kan doorzien) en ik zag walvissen enzo. Ik vond dat ook bizar en dacht: "dit is opgezet spel." Na 3 seconden waren we geland. In normale omstandigheden duurt een vlucht naar Thailand 1-2 dagen. Ik dacht: 'dit kan niet, ik ben in het zak gezet'. Ik zet een voet buiten het vliegtuig en ik was plots in Thailand. Ik was zooo super blij MAAR...ik ging het gras eens voelen en het voelde niet aan als gras...alles was gemaakt van siliconen. En plots was ons vliegtuig weg, het was zagezegd "kapot", maar dat was een smoesje zodat we niet terug konden. Ik ging naar een man en ik zei: "dit is niet echt, dit is allemaal fake! Voel aan het gras!". Dus we zochten dan hulp maar wat blijkt...alle mensen daar zijn robots behalve de mensen die op het "vliegtuig" zaten. Toen we hen doorhadden, gooide een robot een siliconen stoel naar ons, maar ja wat heeft dat nu weer voor nut...dat is van siliconen gemaakt dus je voelde het niet. Dus wat deden we, we stopte die robot in een koelkast met de deur naar de grond toe en we sprongen op de koelkast. We konden niet meer naar huis...en daar stopte mijn "nachtmerrie" omdat ik vooral schrik had dat ik nooit meer terug naar huis zou kunnen gaan.

Wat zullen je laatste woorden zijn voor je sterft?: "ewaja"

Wat is je favoriete scoutsspel?: is siësta een scoutsspel?? want dat is wel mijn lievelingsactiviteit van de dag ;-)

Wat was het allerleukste dat je hebt meegemaakt in je scouts carrière?: Toen we op buitenlands kamp gingen in 2020, was er een verrassing. Niemand wist wat het was dus we zaten op de bus en iedereen was super hyped en ineens zagen we een helikopter. We gingen in de helikopter vliegen en dat was suuper wild.



Waarom wil je leiding worden: Ik wil dingen die ik heb meegekregen en uit ervaring geleerd van mijn leiders meegeven aan de kinderen. Ik zou hen het beste willen geven en alles wat ik vroeger wou doen en niet kon doen omwille omstandigheden, aan de kids geven. Ik kijk daar super hard naar uit!!

Dilemmavraag: Wat kies je? OF je een maand lang wassen in een bad vol resten van voorgekauwd eten, OF een maand lang alleen maar mayonaise eten? Vertel ook waarom je die keuze maakt. Ik zou een maand lang mayonaise willen eten want ik vind hygiëne super belangrijk, ik kan nog in de douche of bad mijn tanden 5x opnieuw poetsen. Ik heb ook een vrij kleine maag dus ik denk wel echt oprecht dat een potje mayonaise voldoende zou zijn als maaltijd...(ik overdrijf he maar je snapt wat ik bedoel) ik heb grote ogen maar een kleine maag. Ik kots bijna van de gedachte in een bad te zitten vol met voorgekauwd eten jak... Geef mij maar een bad met bubbels die naar rozen ruiken en een potje mayonaise om erbij te eten.

Leonie Engels

Beter bekend als: Leo, Leon, Leontine

Geboortedatum: 11 december 2003

Je volledige totem is: Sterrenmagenta zor gzame gevoelige berner sennenhond

Heb je familie in de scouts? Zo ja, wie? Jazeker, mijn zus Filo van de leiding.

Noem 1 ding dat je dag altijd goed maakt en vertel waarom. Sowieso sushi!!

Vertel over je engste nachtmerrie: Mijn enge nachtmerrie die ik laatst had was over ons huis dat helemaal in brand stond. Ik verschoot zo hard dat ik super hard wakker schoot.

Wat zullen je laatste woorden zijn voor je sterft?

Wat een leven, merci!

Wat is je levensmotto? Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.

Wat is je favoriete scoutsspel? In mijn laatste jaar jin hebben we op kamp het spel 'De Mol' gespeeld. Het was een rode draad door heel het kamp en dat vond ik super leuk.

Wat was het allerleukste dat je hebt meegemaakt in je scoutscarrière? Tijdens ons buitenlands kamp in de Ardennen hebben we met de groep een mega coole helikopter vlucht gemaakt. Dat was een super unieke ervaring!! Naast dat was leefweek ook altijd MEGA LEUK.

Waarom wil je leiding worden? Ik zit zelf al in de scouts vanaf de kapoenen en zonder de leiding zou er helemaal geen scouts zijn. Dus nu wil ik dit ook graag doen. Natuurlijk is de leuke leidingsgroep ook een pluspuntje.

DILEMMAVRAAG: Wat kies je? OF nooit meer films of series kijken, OF nooit meer muziek luisteren? Vertel ook waarom je die keuze maakt. Lastige vraag, maar als ik echt moet kiezen, laat ik de films en series vallen. Muziek kan mij zo gelukkig maken dat ik het niet kan missen!!



Henno Clarambaux

Beter bekend als: Henny

Geboortedatum: 03/04/2003

Volledige totem: Zonnebloemgele sfeermakende schaamteloze Agame

Heb je familie in de scouts? Zo ja, wie? Nee

Noem 1 ding dat je dag altijd goed maakt en waarom? Mijn ochtenddouche, omdat het lekker verfrissend is.

Vertel over je engste nachtmerrie: Een nachtmerrie die ik vroeger had, ging over een rat die zo groot was als ik en die mij heel mijn leven (nachtmerrie) achterna zat en uiteindelijk werd ik opgesloten door hem in een kelder vol met andere ratten.

Wat zullen je laatste woorden zijn voor je sterft: Peace out!

Wat is je levensmotto: YOLO

Wat is je favoriete scoutsspel: Vietcong

Wat was het allerleukste dat je hebt meegemaakt in je scoutscarrière? De Blauwe Villa! (buitenlands kamp)

Waarom wil je leiding worden? Voor de ervaring die je opdoet en voor alles wat we gaan doen met de leden en medeleiding!

Wat kies je? OF alles wat je eet, smaakt voortaan naar ongewassen teennagels, OF je brengt voortaan het leven door met een onophoudelijke strontgeur die je voortdurend ruikt? Vertel ook aarom je die keuze maakt.

Persoonlijk wil ik geen van beide maar ik zou toch gaan voor de voortdurende strontgeur omdat ik na een tijd wel wen aan die geur, hoe raar het ook klinkt. En boeren leven ook een ganse dag in die geur, dus uiteindelijk is dat beter dan het eten van nagels.



Bram Boulonne

Beter bekend als: Brambi

Geboortedatum: 22 december 2003

Je volledige totem is: vulkaanbordeaux komiek competitief konijn

Heb je familie in de scouts? Zo ja, wie? 2 broers, Wout en Stef (givers)

Noem 1 ding dat je dag altijd goed maakt en vertel waarom: Redelijk veel dingen kunnen mijn dag goed maken denk ik, bijvoorbeeld lekker eten of goed sporten maar andere mensen gelukkig zien en zien lachen is toch het beste!

Vertel over je engste nachtmerrie: Het is niet echt een nachtmerrie maar een val of onverwachte beweging in je droom waardoor jezelf precies ook zo valt vind ik niet zo nice.

Wat zullen je laatste woorden zijn voor je sterft? Ik ben helemaal dede bro

Wat is je levensmotto? go hard or go home

Wat is je favoriete scoutsspel? Viet Cong



Wat was het allerleukste dat je hebt meegemaakt in je scoutscarrière? Buitlandskamp in de ardennen met de jins natuurlijk :))

Waarom wil je leiding worden? Om de tofste tijd te beleven met de leden en om leuke herinneringen te maken met de leidingsgroep!

DILEMMAVRAAG: Wat kies je? OF veel vrienden hebben en arm zijn, OF eenzaam zijn en rijk zijn?

Vertel ook waarom je die keuze maakt. Als het er op aan komt zou ik toch liever veel vrienden hebben en rijk zijn aan gezelschap in plaats van alleen op mijn privé eiland te zitten. ;) Ik hou niet van eenzaam zijn.

Maarten Luypaert

Beter bekend als: Maarten

Geboortedatum: 16/05/2003

Je volledige totem is: ruimtegroen mysterieus wereldwijd stekelvarken

Heb je familie in de scouts? Zo ja, wie? Ja, ik heb een zus, Lien (jin).

Noem 1 ding dat je dag altijd goed maakt en vertel waarom. Eten, liefst zo veel mogelijk, want wie houdt er nu niet van eten?

Vertel over je engste nachtmerrie: ik was opgesloten in een kamer vol spinnen en moest daar overleven tot iemand me kwam bevrijden.

Wat zullen je laatste woorden zijn voor je sterft? Ga mee op scoutskamp!

Wat is je levensmotto? Het leven is als een curryworst, je moet het zelf speciaal maken.

Wat is je favoriete scoutspel? Viet-kong

Wat was het allerleukste dat je hebt meegemaakt in je scoutscarrière? Het 'buitenlands' kamp met de jins omdat we daar verrassende activiteiten hebben gedaan en veel gezellige momenten hebben beleefd.

Waarom wil je leiding worden? Ik wil leiding worden omdat ik graag met kinderen omga en zo kan ik spelletjes met hen spelen die ik, toen ik nog lid was, altijd al had willen spelen.

DILEMMAVRAAG: Wat kies je? OF je slaapt vanaf nu elke nacht met je hoofd op een hoop stenen i.p.v. een kussen, OF vanaf nu heb je voor altijd voortdurend de hik zonder dat je die kan tegenhouden? Vertel ook waarom je die keuze maakt. Ik denk dat ik liever met mijn hoofd op een hoop stenen zou slapen dan dat ik voortdurend de hik zou hebben aangezien ik denk dat de hik je zou belemmeren in bepaalde zaken. Beeld je namelijk in dat je op belangrijke momenten zoals bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek, een trouw, een begrafenis etc. altijd de hik hebt. Dat lijkt mij heel ongemakkelijk.



Luna Scheyvaerts

Beter bekend als: Gewoon Luna

Geboortedatum: 10/04/2003

Je volledige totem is: maanlichtwit loyale opkroppende steenarend

Heb je familie in de scouts? Zo ja, wie? Ja, mijn broer Tibe die nu in de Jins zit en mijn neefje Sam zit bij de jonggivers.

Noem 1 ding dat je dag altijd goed maakt en vertel waarom. Een gezellige avond met vriendinnen! Dat kan je dag zo weer goed maken.

Vertel over je engste nachtmerrie: Tibe en ik waren van de bus naar huis aan het wandelen en er was niemand te zien, alles was precies verlaten en verwoest. Nadien bleek dat we in the walking death zaten en we moesten dus tegen zombies vechten om veilig in ons huis te kunnen geraken om ons op te sluiten.

Wat zullen je laatste woorden zijn voor je sterft? Tis mooi geweest

Wat is je levensmotto? Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd

Wat is je favoriete scoutsspel? Sowieso vietkong!

Wat was het allerleukste dat je hebt meegemaakt in je scoutscarrière? Er zijn heel veel leuke dingen die ik heb meegemaakt in mijn scoutscarrière maar ons buitenlands(binnenlands)kamp springt er dan toch bovenuit voor mij. Ook al hebben we niet een echt buitenlands kamp gehad door corona was het wel een ervaring om nooit te vergeten.

Waarom wil je leiding worden? Omdat mijn jaren als lid zo leuk waren, zou ik het niet kunnen om te stoppen met de scouts zonder leiding te worden.

DILEMMAVRAAG: Wat kies je? OF elke 5 minuten het gevoel hebben dat je moet niezen terwijl je niet kan niezen, OF voortaan de rest van je leven rondlopen met een eeuwigdurende snottebel in je neus die je niet kan wegdoen. Dan kies ik voor elke 5 minuten het gevoel hebben dat je moet niezen omdat ik dat gevoel niet zo ambetant vind eigenlijk 😊



Dries Amerijckx

Beter bekend als: Driesje

Geboortedatum: 14 maart 2003

Je volledige totem is: diepzeeblauwe – betrouwbare, uitdagende – Orang Oetan

Heb je familie in de scouts? Zo ja, wie?

Ja, mijn twee zussen zitten ook in de scouts! Ella is lid bij de Givers en Lien bij de Jins. Beiden zitten ze al vanaf hun kapoenenjaren bij de scouts.

Noem 1 ding dat je dag altijd goed maakt en vertel waarom. Of het elke dag goed kan maken, weet ik niet. Maar muziek kan veel wonderen doen bij mij!

Vertel over je engste nachtmerrie: Mijn engste nachtmerrie ging over mijn familie die gevangen zat in een kasteel met allemaal vreemde beesten die iedereen van mijn familie wilden vermoorden. Hopelijk droom ik hier nooit meer over 😞.



Wat zullen je laatste woorden zijn voor je sterft? Pif poef paf, ik ben bekaf!

Wat is je levensmotto? 'Elke dag kan je laatste zijn'. Maar niet in een negatieve zin, dus geniet van elke dag!

Wat is je favoriete scoutsspel? Goldrush! Dit spel heb ik leren kennen bij de scouts. Ik weet nog dat het op kamp was met oud-leidster Lena en huidige leider Bram. Wat een ervaring was me dat! 😊

Wat was het allerleukste dat je hebt meegemaakt in je scoutscarrière? Het is moeilijk om er één uit te kiezen want in de scouts maak je veel mooie herinneringen en maak je gouden momenten mee. Gezellige vuurtjes waar veel wordt gelachen of spellen waarin je jezelf helemaal kan uitleven zitten zeker bij de beste momenten.

Waarom wil je leiding worden? Scouts is altijd al een leuke manier geweest om contact te houden met vrienden. Dit wil ik dus verderzetten als leider en het plezier doorgeven aan nieuwe generaties!

DILEMMAVRAAG: Wat kies je? OF vanaf nu voor altijd praten met een piepstemmetje, OF vanaf nu na elk woord dat je uitspreekt 3 seconden wachten vooraleer je het andere woord van de zin mag zeggen? Vertel ook waarom je die keuze maakt. Hmmm, dilemma, dilemma. Als ik echt moet kiezen dan ga ik voor het altijd praten met een piepstemmetje. Het moetverschrikkelijk zijn om tussen elk ... woord ... dat je zegt een ... pauze ... te ... moeten ... laten ... van 3 seconden. ... Daarbovenop kan praten met een piepstemmetje nog wel grappig zijn.

Tom Soetens

Beter bekend als: Tomski, Tommeke, Tompi en ga zo maar door.

Geboortedatum: 12/05/2003

Je volledige totem is: Wolkzilvere luisterende ijdele kapucijnaap.

Heb je familie in de scouts? Zo ja, wie? Nee, spijtig genoeg. Vroeger zat mijn jongere broer er nog in maar die is er een aantal jaar geleden mee gestopt.

Noem 1 ding dat je dag altijd goed maakt en vertel waarom. Eigenlijk is dit iets super simpel maar ik vind het zo belangrijk. Wanneer ik 's ochtends wakker word en ik doe mijn rolluik omhoog, dan word ik er zo gelukkig van als de zon schijnt en er een beetje zon binnenvalt. Dit doet me automatisch met een super gevoel de dag beginnen. Maar ja, in België kennen we ook wel een ander soort ochtend. Het is niet dat ik dan een hele dag slechtgezind ben maar dan duurt het net iets langer.



Vertel over je engste nachtmerrie: Oeioei, vroeger had ik echt een angst voor varanen. Dit kwam door een natuurdocumentaire die ik had gekeken. In mijn nachtmerrie was ik vredig aan het slapen tot ik plots werd wakker geschrikt door een hels geluid. Ik keek naar buiten en zag wel honderden varanen tegen ons huis oplopen. Ze zaten overal. Als ik eraan terugdenk krijg ik nog steeds rillingen.

Wat zullen je laatste woorden zijn voor je sterft? Amai, dit is echt een moeilijke vraag. Ik zou denk ik zeggen dat ik dankbaar ben aan iedereen die in mijn leven is voorgekomen maar dat ze mij snel mogen vergeten en vrolijk mogen verder leven.

Wat is je levensmotto? Work hard, play hard. Ik ben van mening dat wanneer je hard werkt, je het wel verdient om een uitlaatklep te hebben en daar ten volste van te genieten.

Wat is je favoriete scoutspel? Viet kong zonder twijfel, ondanks de vele ruzies die door de jaren heen zijn ontstaan, die werden wel altijd snel opgelost ;). Dit spel geeft je zo'n adrenaline en motivatie. Zelfs al wil je het spel niet spelen, je gaat er alsnog helemaal voor gaan.

Wat was het allerleukste dat je hebt meegemaakt in je scoutscarrière? Zonder twijfel buitenlands kamp, ook al hadden we door covid geen echt echt buitenlands kamp. Dit was absoluut het hoogtepunt. Wat we hebben gedaan, hebben meegemaakt, en hoeveel er is gelachen en plezier is gemaakt. Al deze ervaringen, wanneer ik hieraan denk word ik er nog steeds terug vrolijk van en ben ik klaar om heel deze reis opnieuw te maken.

Waarom wil je leiding worden? Ik wil de leden laten kennismaken met de scouts en alles wat een scout zijn met zich meebrengt. Ook wil ik dat ze nog tal van jaren plezier hebben en mooie momenten meemaken met hun vriendjes en vriendinnetjes. Ik denk dat scoutsleiding zijn nog een heel andere ervaring is, deze zou ik graag leren kennen en van achter de schermen meemaken.

DILEMMAVRAAG: Wat kies je? OF vanaf vandaag elke dag zwarte lippenstift opdoen, OF een tongpiercing laten zetten? Vertel ook waarom je die keuze maakt.

Sowieso een tongpiercing, zwarte lippenstift zie je altijd en overal. Dit valt enorm hard op terwijl je een tongpiercing nog enigszins kan verbergen. Maar eigenlijk toch liefst geen van beiden.

CONTACTGEGEVENS LEIDING

Alle leiding = leiding@scoutsnieuwenrode.be

Onze VZW = vzw@scoutsnieuwenrode.be



GROEPSLEIDING (GROEPSLEIDING@SCOUTSNIEUWENRODE.BE)

Arno Loosvelt

0470/83.23.55

arno@scoutsnieuwenrode.be

Rik Teugels

0474/21.99.25

rik@scoutsnieuwenrode.be



Vic Van de Poel

0474/82.42.70

vic@scoutsnieuwenrode.be

KAPOENENLEIDING (KAPOENENLEIDING@SCOUTSNIEUWENRODE.BE)

Jules Demuyck (Takverantwoordelijke)

0497/21.41.84

jules@scoutsnieuwenrode.be

Leonie Engels

0468/27.55.15

leonie@scoutsnieuwenrode.be



Arno Loosvelt

0470/83.23.55

arno@scoutsnieuwenrode.be

Henno Clarambaux

0470/48.49.45

henno@scoutsnieuwenrode.be

Luna Scheyvaerts

0476/24.47.67

luna@scoutsnieuwenrode.be

KAWELLENLEIDING (KAWELLENLEIDING@SCOUTSNIUWENRODE.BE)



Karen Van den Berghe (Takverantwoordelijke)

0474/61.76.74

karen@scoutsnieuwenrode.be

Tom Soetens

0485/66.40.15

tom@scoutsnieuwenrode.be

Warre Loosvelt

0471/57.75.64

warre@scoutsnieuwenrode.be

Bram Boulonne

0483/44.76.54

bram@scoutsnieuwenrode.be

Filo Engels

0468/21.74.06

filo@scoutsnieuwenrode.be

JONGGIVERLEIDING (JONGGIVERLEIDING@SCOUTSNIUWENRODE.BE)



Jochen Van den Berghe (Takverantwoordelijke)

0478/90.73.87

jochen@scoutsnieuwenrode.be

Milena Geubels

0494/59.51.38

milena@scoutsnieuwenrode.be

Tim Cauwenberghs

0470/89.82.81

tim@scoutsnieuwenrode.be

Dries Amerijckx

0477/09.80.78

dries@scoutsnieuwenrode.be

Stan Loosvelt

0471/63.04.35

stan@scoutsnieuwenrode.be

Maarten Luypaert

0470/04.28.32

maarten@scoutsnieuwenrode.be

GIVERLEIDING (GIVERLEIDING@SCOUTSNIEUWENRODE.BE)



Axel Tuyaerts (Takverantwoordelijke)

0468/15.03.01

axel@scoutsnieuwenrode.be

Bent Van Buggenhout

0460/96.71.72

bent@scoutsnieuwenrode.be

Vic Van de Poel

0474/82.42.70

vic@scoutsnieuwenrode.be

Noa Huysmans

0478/16.17.50

noa@scoutsnieuwenrode.be

*****:

JINLEIDING (JINLEIDING@SCOUTSNIEUWENRODE.BE)



**Achiel Van Buggenhout
(Takverantwoordelijke)**

0476/09.65.77

achiel@scoutsnieuwenrode.be

Rik Teugels

0474/21.99.25

rik@scoutsnieuwenrode.be

Niels Demol

0471/47.34.83

niels@scoutsnieuwenrode.be

Tibert Merckx

0487/22.96.96

tibert@scoutsnieuwenrode.be

ALLE TAKKEN VOLGENS GEBOORTEJAAR:



2015-2014-2013



Scouting 2007 - 2006



2012-2011



2005 - 2004

Scouting



2010-2009-2008



2003-2002-2001-2000-1997

Scouting

DE SPEELHOEK

Zorg dat leider Stan op tijd bij zijn broers geraakt voordat ze worden opgegeten door de draak! Wijs hem de weg via het doolhof!

